

**From:** info@kapelvanamelgem.be  
**Sent:** Monday, 15 May 2023 18:30  
**To:** info@kapelvanamelgem.be  
**Subject:** Kapel, in de tussentijd, 2023.05.15



Lieve mensen,

Tijd om weer eens wat nieuws te brengen met deze live newsfeed recht vanuit de Kapel van Amelgem, en dan nog in de meimaand, Mariamaand.

## Op naar de nieuwe klokkentoren.



*1.000 kilo nieuwe witsteen van Belgische bodem*

De laatste herbouw van de kapel dateert van de jaren 1630, zowat 400 jaar geleden dus. Het was de bevrogen periode waarin gebouwen in onze contreien werden voorzien van muren en ornamenten in zogeheten **Ledesteen**, een sterk kalkhoudende zandige natuursteen die in eigen België op grote schaal werd ontgonnen. Tot de steengroeves stilaan waren uitgeput of de ontginning en aanwending te duur werd in vergelijking met alternatieve bouwmethoden.

Onze kapel – of kerkje – kreeg toentertijd een volledig nieuwe gevel in deze steen, op instructie van bouwheer Abt Outers van de Abdij van Grimbergen, en dankzij echt “talloos paard en kar”.

Het klokkentorentje bleek anno 2020 te fragiel voor de tand des tijds... in de eeuwen zijn er ook wel incidenten geweest waarbij de bronzen klok werd “meegenomen” en nadien teruggezet wat niet zal geholpen hebben. Alles tezamen zorgde ervoor dat de ranke pilaren van het torentje stilaan het gewicht van de koepel en het 1 meter 60 hoge kruis erboven niet langer veilig konden torsen.

Dit was meteen het startschot van het restauratieproject waar we inmiddels in aanbeldand zijn. Dankzij jullie steun is het mogelijk om het klokkentorentje te reconstrueren.

De school van Londerzeel nam het voortouw in de restauratie van de klokkenstoel en kruis op de topgevel, en samen met de steenkapper vonden we nog een laatste actieve steengroeve in “de Vlaanders”. Daar konden we begin maart ruim 1.000 kilo witsteen afhalen om hieruit een nieuwe klokkentoren te houwen. Niet met paard en kar, maar toch met de grootste voorzichtigheid zijn we de stenen gaan afhalen. Alles staat in het atelier van de steenkapper en het houwen is thans begonnen...



Met wat geluk hebben we in de zomer opnieuw een Amelgemse klokkentoren, toch een hele onderneming!

Het verhaal is in meer detail te lezen is op onze website (<https://kapelvanamelgem.be/restauratie>).



Kapel van Amelgem

[www.kapelvanamelgem.be](http://www.kapelvanamelgem.be)

Als u liever geen mailtjes meer ontvangt, graag dan een seintje aan [info@kapelvanamelgem.be](mailto:info@kapelvanamelgem.be)

ddb20230515